

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ποιήματα

Ώδη στη Νεφέλη

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ποιήματα
Ωδή στη Νεφέλη

ΩΔΗ ΣΤΗ ΝΕΦΕΛΗ

Copyright © 2010 Power Publishing Ltd

Συγγραφέας: Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος

Εξώφυλλο: Άννα Παπαδοπούλου

ISBN: 978-9963-688-

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση του
βιβλίου ή μέρους του με οποιοδήποτε μέσο και
σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη γραπτή άδεια
του συγγραφέα.

Μια έκδοση της



Κυριάκου Μάτση 1, 6ος όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: (357) 22 765 999, Φαξ: (357) 22 765 909
www.power-books.net

αφιερωμένο στην εγγονή μου

Aπόγε ο κόσμος έσκυγε και μαγεμένος σώπασε για να σ' ακούσει, Νεφέλη. Σαν ένα τίναγμα ζωής από το δαυμαστό παραμύθι του ανδρώπου ήρθες για να αλλάξεις κάτι, ήρθες για να δώσεις μια άλλη διάσταση στη θεώρηση της αγάπης. Βλέμμα, μοναξιά, αιώρηση, μουσικές νότες από ένα χάιδεμα κι άλλα τόσα σκιρτήματα χωμένα στο ροζ, στο πανέμορφο πουπουλένιο ροζ της ανατολής σου. Κι εγώ, βυθισμένος στη Δύση με το κόκκινο σαν αίμα δειλινό στο μέτωπο, για χάρη σου πάω ενάντια στο χρόνο, περπατώ προς την ανατολή για να συναντήσω εσένα Νεφέλη, να μυρίσω τα μαλλιά σου που μοσχοβολάνε άνοιξη, να νιώσω εσένα, αγαπούλα, ελπίδα μου. Δεν δέλησα να καταλάβω τίποτε άλλο, δεν πάσκισα να βρω κρυφά νοήματα και να αναλύσω συναισθήματα. Αφέθηκα στο μπλε των ονείρων σου, στην κραυγή σου, στο βλέμμα σου, στην αιώρηση της ύπαρξής σου, στο φως σου, στον ουρανό σερβίρισμένο με τη μοναξιά μου. Ανάμεσα σε τόσο κόσμο, μόνος με σένα. Η αναπνοή σου χωνότανε μέσα στην γυχή μου, την ένιωθα ανάμεσα στα στίλη μου να κουρνιάζει εκεί, ώσπου να γίνει ζωή και να εισχωρήσει βαδιά στο σώμα μου. Τώρα ξέρω. Όταν θα φύγω, θα είμαι εδώ. Όταν θα αποδημήσω, θα υπάρχω στην αύρα σου.

*Γλυκά το χιόνι πέφτει έξω, σαν μουσική χωρίς φωνή,
άσπρισε ο νους κι η φύση, σάμπως και όλα έχουν σθήσει,
Μείναμε μόνο εγώ κι εσύ.*

Έλα, γλυκιά μου. Έλα να σε σεργιανίσω στον κόσμο που έκτισα εγώ για σένα. Θα σε πάρω απ' το χέρι και βήμα βήμα δα σου εξηγήσω την ιστορία του οίνου, την ιστορία μου. Θα σου πω για την πονεμένη ιστορία της χώρας, όπου δα σεργιανίσεις, για τον άγιο οίνο, την αγία άμπελο, για το Κύπριο Νάμα, το πιο ένδοξο κρασί της οικουμένης δα σου πω. Έλα να σε γνωρίσω με τον άγγελο φύλακά σου, καμωμένο από φτερό κι από φως, να πιάσεις κουβέντα με το μικρό καλικαντζαράκι, έλα να περπατήσουμε μαζί στη γειτονιά τους και να αγναντέγουμε τους ουρανούς τους, να κάνουμε μια ευχή με το πρώτο πεφταστέρι.

*Mia μαγεία είσαι απ' το αύριο,
από φτερό κι από φως καμωμένη,
ελπίδα που τρεμουλιάζει στον άνεμο,
σαν ξυπόλυτο παιδί, μαγεμένη.*

Έλα να σε πάω στην Καυκάλα, να γνωρίσεις τη σιωπηρή Μαρίνα, ν' ακούσεις τις μουσικές των ανέμων, να ζήσεις τα μυστήρια των δαλάσσιων σπηλιών.

*'Εσκυγε ο ουρανός και χάιδεγε το αφρισμένο κύμα,
ο βράχος έγινε την καρδιά κι η δάλασσα το αίμα,
και μουσικές αγέρωχες ο άνεμος σκορπούσε
καδώς μες τα μαλλιά σου έπαιζε και σε γλυκοφιλούσε.*

Θα γίνεις ύστερα η μικρή πριγκίπισσα στο Βουφαθέντο που δα αντισταθεί στις μεγάλες στρατιές των ξένων,

αναμένοντας την αληθινή ιστορία του βασιλιά Ισαάκιου. Και καθώς το ταξίδι στο μεγάλο κόσμο της μικρής πατρίδας δα σε συνεπαίρνει, δα πιάσεις κουβέντα με τη μικρή Μαρία Συγκλητική και δα κλάγεις μαζί της με πύρινα δάκρυα αγναντεύοντας με νόστο τα μπαλουάρδα της Λευκωσίας.

*Δώσε μου δρόσο για να πιω, ή δώσε μου φαρμάκι
μην βρω κι εγώ αναπαμό, μην γιατρευτώ λιγάκι.*

Αχ, δεν ξέρεις πόσο περιμένω να ονειρευτούμε μαζί, να μετροφυλίσουμε μαζί την ελπίδα μέσα από τα όνειρά μου που δα γίνουν και δικά σου. Αχ, δεν ξέρεις πόσο προσμένω τη στιγμή που δα κληρονομήσεις χιλιάδες σελίδες αγάπης, που δα διαβάζεις μεδυσμένες ιστορίες και στα μάτια σου ο γέρο παππούς δα μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα των παραμυθιών. Γιατί, μόνο εσύ, ναι, μόνο εσύ έχεις αυτή τη δύναμη να με μεταμορφώσεις σε κάτι καλύτερο από αυτό που είμαι. Κι εκεί καθώς δα σεργιανίζεις μες στα αμπέλια μ' ένα φουρέλι στα μαλλιά και με τον παππού στην αύρα σου, δα σε κυνηγούν αγγέλοι.

*Βροχή από άστρα στα μαλλιά σου,
σαν χρυσό, σαν ασήμι η δύση,
ο πόδος ζητάει, δέλει να ζήσει
συναντήσεις αγγελικές στη γειτονιά σου.*

Μόλις γεννήθηκες σου έστειλα την Καλλιόπη, την Πολύμνια, την Ουρανία και τη Μελπομένη. Ήταν όλες

ερωμένες μου γι' αυτό σου τραγούδησαν με την γυχή τους. Ακόμη περιμένουν για να τις δεχτείς, η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Τερψιχόρη, η Κλειώ και η Ερατώ, με τις οποίες έζησα τόσες ωραίες στιγμές, πότε εγώ στην αγκαλιά τους, πότε εκείνες στη δική μου.

Με ένα κόκκινο φουρέλι, με μαλλιά να μυρίζουν άνοιξη, δα περπατάς προς τον αέρα. Άλλα εκείνος όλο και δα σε σπρώχνει, δα δέλει να σου βγάλει τα ρούχα, να μείνεις γυμνή απέναντί του για να μαζέψει την άνοιξη που κρύφτηκε μέσα σου. Εσύ όμως κοίταζε τους ανδρώπους κατάματα, μη φοβηθείς, κάνε τη ματιά σου ένα αγκάδι στο μάτι τους, που μπορεί να φύγει μόνο τότε, όταν εκείνοι γίνουν καλύτεροι. Άνδρωποι από δω, άνδρωποι από κει, παντού άνδρωποι και μετά η σιωπή των ματιών σου. Νιώδω τον αέρα να έχει τρυπώσει μέσα μου, υγραίνει τα μάτια μου, τα κάνει δάκρυ φανερώνοντάς σου το ξάγρυπνο όνειρό μου. Και τότε δα σε πάω σε ένα κάμπο γεμάτο μαργαρίτες, δα σου τις αποδέσω στη ποδιά και δα σου μολογήσω εκείνο που έχω μέσα μου, δα σου πω τη διαδήκη μου μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που σε γέννησε. «Μη μαδάς μαργαρίτες» είναι ο τίτλος του, αυτή δα είναι και η συμβουλή μου. Γιατί η ευτυχία βρίσκεται στα χέρια, στο νου και στη σκέψη σου, δεν γεννιέται ούτε πλάδεται με ευχές.

Mη μαδάς μαργαρίτες γυχή μου. Mn!

Ki aς σε πνίγει η αγάπη, κι aς η φύση ανδεί.

*'Eva μεράκι η αγάπη που σε κάνει κερί,
στάζει και λιώνει σαν νοτιά το πρωί.*

Κι óταν, γλυκιά μου, οι áνοιξες ðα πληθαίνουν κι εσύ ðα λούζεσαι στη ðάλασσα με το φεγγαρόφωτο, κι óταν διαβάσεις óλα τα βιβλία, óλη την ιστορία, κι óταν ðα ρουφήξεις τη ζωή και γευτείς την πίκρα της απογοήτευσης, τη σκληράδα της υευτιάς, την προδοσία και την αγνωμοσύνη, óταν το δάκρυ ðα σου ðυμίσει ðάλασσα, τότε ðυμήσου τη σκληροτράχηλη αγράμπελη, ðυμήσου το μεδύσι του οίνου, το μεδύσι της αγάπης και τα παραμύδια μου. Σου τα φυλάγω μαζί με την αγάπη μου.

*To παραμύðι óμως ζωντανεύει, παίρνει σάρκα,
αγγελικά φτερουγίσματα σε παίρνουνε στ' áστρα,
νεράιδες σε λούζουνε, νύφες σου μιλούνε,
χιλιάδες áστρα πέφτοντας τα χείλη σου φιλούνε.*

Και τότε εσύ ðα είσαι ευτυχισμένη κι εγώ μέσα στην αύρα σου ðα χαμογελώ αιώνια μεδυσμένος από κρασί και από αγάπη.



ΜΕΡΟΣ Α

(Κυπριακός Κύκλος)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

το τραγούδι του Φλώρου

(από το βιβλίο 'Δραγονμάνος, ψυχή ψυλακισμένη')

Ήρτεν η ώρα τζί' η στιγμή ν' αμπλέγουν οι ραγιάδες
οπούχουν δύναμη πολλήν, ο Σάχης τζί' οι Αγάδες,
να κάνουν πέρα, να σταθούν κούσουλοι τζιαι παπάδες,
τον λλο' μου τούτον που δα πω, ν' ακούσουν οι αφεντάδες:

Το φως του νήλιου φτάνει μας, φτάνει μας τζιαι κανεί μας,
μα με φτωσιοί με πλούσιοι παίρνουμε το μαζί μας.
Αδθρώποι ούλλοι είμαστεν, γέννημα που τη γη μας,
ούλλοι γεννιούνται τίτσιροι τζί' ούλλουνς η γη χωρεί μας.

Ο της Κύπρου Ισαάκιος Κομνηνός

(από το βιβλίο “Ισαάκιος Κομνηνός, ο αντισταυροφόρος”)

Όλοι οι ισχυροί της γης, άγιοι και πολεμάρχες,
οι του σταυρού και των αρμάτων καπεταναίοι,
σταυροφόροι υποκριτές και βασιλείς του σκότους,
άρχοντες της γης και του παρά, απ' Ανατολή και Δύση,
αφού τον πρόδωσαν στα φανερά τον θγάλανε προδότη.
Τον αλυσόδεσαν οι δήμιοι μιας χριστιανικής απάτης,
τον σπίλωσαν, τον σταύρωσαν, τον είπανε βρομιάρη.
Κι έσπειραν γέμα στα βιθλία ζένοι και δικοί.
Κι από τότε, χρόνια πολλά μετά, δουλοπρεπείς δάσκαλοι,
χωρίς αιδώ, οι ημιμαδείς, σπιλώνουν το όνομά του.
Κι απά στη μνήμη του αιώνες τώρα βρυχιέται
ένα εγγλέζικο υωριάρικο λιοντάρι.

Αγόρι της φωτιάς

(από το βιβλίο 'Για την πατρίδα και τον έρωτα')

Αγόρι της φωτιάς, η αγάπη έκλαυε απόμει
η δύστη ευώδιασε γλυκά, έβαινε το βλέμμα σου με γαίμα.
Στέναξε ο άνεμος, βόγκηξε η γη,
ήτανε η σκέυη σου δαρρείς,
που έτρεχε αλήτικα, ωσάν τρελή αγαπώντας παθιασμένα.

Δρόμος πουδενά, καρφιά κι αγκάθια σ' έχουν κλείσει,
τα περιστέρια τα λευκά, που τόσο έχεις αγαπήσει,
ήρθαν οι ξένοι αποθραδίς,
και πριν προλάβεις να τα δεις,
μεσ' τα όνειρά σου τα 'χουν πνίξει.

Με ζεσκισμένη την γυχή. Κι ο αέρας καμτσίκι
Στον δρόμο των αδανάτων τρέμει η Γη;
Η αγωνία δεν έχει τελειωμό και η φωνή σου τρέμει.
Πρέπει κάποιος να κάνει την αρχή. Εσύ!
Πήγαινε λοιπόν! Μην αργείς να πας εκεί που πρέπει

Ανάμνηση

Αργό ένα ποτάμι,
το δολό του πρόσωπο μια άγνοια.
Αμείλικτο φως ξεσκεπάζει τη γύμνια,
κι εκείνο χωρίς ντροπή αργεί να προχωρήσει.
Νωχελικό σαν άνδρωπος με κορεσμένες
αισθήσεις,
φτύνει στην όχθη το σαρκασμό του,
κι ύστερα τραβά αργά και πάλι
σαν άνδρωπος ασυγκίνητος για το χαμό του.

Μυστήριο

Στο προσκεφάλι
η νύχτα μ' έπνιξε.
Στο περιγιάλι
οι εκμυστηρεύσεις της άμμου.
Στο σπίτι
ένα ρολόι αποζεχάστηκε.
Ο έναστρος ουρανός ένα μυστήριο,
δεν αλλάζει πρόσωπο
σαν να χει πυρετό.

Σκουριασμένες αξίες

Σκιές με άπλετο φως, γιομάτες σκότος.
Το άγχος κερδίζεται με αγώνες σαν παράσημο.
Είμαι άνθρωπος, είπε. Δεν γέλασε,
μα ήταν τόσο σαρκαστικός ο τόνος της φωνής του.
Αγάπη. Ζωή. Αίμα. Όλα παιζονται στα ζάρια.
Οι αξίες σκουριάσανε. Η αγάπη έγινε χρήμα.
Λόγια αλόγιστα, σφαίρες τρελές που πυροβολούνε τη ζωή,
γυχές νοσταλγικές με πνοή αρχαίας κουλτούρας
σε ιζηματογενή ανδρώπινα απολιθώματα.
Κι έτσι όλοι περιμένουν,
περιμένουν με πίκρα
τη σκαπάνη ενός άλλου αιώνα.

Στο τέλος κάθε δρόμου κι ένας σταυρός.
Αναδυμιάσεις στις δορυθώδεις πολιτείες.
Εκεί, όπου το αίμα μεταλαμβάνεται σε ναούς
οι ζωντανοί χειροκροτούν τους δολοφόνους.

΄Οταν

΄Οταν πια δα ’χουμε χορτάσει από αγώνες μάταιους,
όταν δα ’χουμε δάμει όλους τους ήρωες,
βγάζοντας άναρδρες κραυγές γιομάτες αγανάκτηση,
όταν δα ’χουμε πια συνηθίσει
τις επαναλήγεις και τις συγκρίσεις,
τότε δ’ αρχίσουμε να μιλούμε απλά και σταράτα,
ξέροντας πως η βροχή δα μεγαλώσει τα σπαρτά
και πως τους δυνατούς κανείς δε δα δαυμάζει,
κανείς δεν δα φοβάται.
Μα είναι γρήγορα ακόμη,
γιατί λίγο περπατήσαμε,
λίγο υποφέραμε,
λίγα μάθαμε, λίγα πάθαμε
και η γη αναζητεί νέους ηρωικούς νεκρούς.

Αποτυχία

Πάσκισε να μην τον κυριέψει η απαισιοδοξία,
να φανεί άντρας.

Εξάντλησε όλη του την περηφάνια,
δεν του 'μεινε τίποτα να το κάνει σημαία.

Α, να μπορούσε να κλείσει την αποτυχία του
σ' ένα κουτί,
να την πουλήσει σαν κάτι το άγνωστο
και να κερδίσει έτσι τη ζωή και την επιτυχία!

Παράλογο

Εκεί, όπου κατοικεί η άγνωστη υφή της ύπαρξης,
σχεδιάζεις τον εποικισμό της γυχής σου,
κρατώντας ένα ρόδο από τον τάφο σου.

Θαρρείς κι η φύση διαστρέβλωσε το φως
της ματιάς σου, καδώς η γύρη
μ' ένα τιτάνιο φύσημά της σε μπόλιασε
με την ανδρωπιά των δέντρων.

Το ξέρω πως στο τέλος δα μετανιώσεις.
Είσαι κι εσύ φτιαγμένος
Κατ' εικόνα και ομοίωσή του σύμπαντος,
ενώ η φύση είναι κομμάτι δικό σου.

Πορεία

Απέραντος ο πόνος, ελληνικός,
σαν μεδύσι πικρό και φλογερό.
Μέσα απ' τις κολόνες τριγυρνά ένα φως.

Αυτή η σπίδα, που κατοικεί στα μάτια σου,
μοναδική παπαρούνα σε πράσινα λιβάδια,
λίμνη που καθρεφτίζει έναν ήλιο μεσημεριάτικο,
αρμυρό σαν δάκρυ,
αυτή η σπίδα, που γέννησε η ματιά μας,
ίσως γίνει φλόγα, ίσως γίνει ζέστη
στην καρδιά των εχθρών μας.

Μεσημέρι σε ολόασπρες πέτρες,
αρμυρές και λευκές σαν κρανία,
και φως αμείλικτο, φαρμακερό,
αποκαλυπτικό σαν γυμνή γυναίκα.
Κι απόδιπλα άντρας νεκρός
σε μάρμαρο του Παρδενώνα.

Ατέλειωτες μέρες, ελληνικές,
αρχίζουν πάντα με τραγούδι του ναύτη
με ανέμισμα ελπίδας
σαν πεταλούδα στο άνδος του κάκτου.
Ατέλειωτες μέρες, ελληνικές,
βουτούνε στη δάλασσα με βογκρά,
μ' ένα αιμάτινο χρώμα απελπισίας.

Καράβια με κουρελιασμένα πανιά,
ναύτες γερασμένοι, χωρίς χαμόγελα
ζεχνούνε να ανεμίζουν μαντίλια στη στεριά.

Απέραντος ο πόνος, ελληνικός
μεδύσι πικρό και φλογερό.
Μέσα απ' τις κολόνες γυχομαχάει ένα φως!

Αφιλόξενες χώρες. Μάτια κόκκινα, εθνικά.
Το αίμα κάνει σημαίες και λάθαρα.
Θάβουν την αγάπη πίσω από τον ήλιο,
βαδιά στην καυτερή άμμο
με γέλια και με κλάματα δυτικά.
Νεοβάρβαροι προχωρούνε με άπλωστα μάτια,
σιωπώντας με βογκπτά,
σε κάδε βήμα δάβουν κι ένα ιδαγενή,
χωρίς δοξολογίες και δρήνους.
Νεοβάρβαροι περνάνε δάση, όπου μοσχοβολά το φύλλο
και τα πουλιά σφυρίζουν όλο αγάπη και πάθος.
Περνάνε λίμνες πράσινες, δάλασσες ξένες,
περνάνε με άρματα μάχης
πατώντας με δορύθους και ουρλιαχτά
λουλούδια και κήπους, όπου παίζουνε αδώα παιδάκια.
Περνάνε κτυπώντας καμπάνες και τύμπανα
κάνοντας σάλο, προκαλώντας οχλαγωγίες,
σπάζοντας κολώνες, κλέβοντας μάρμαρα,
σβήνοντας μνήμες και άθλους ελληνικούς.
Πουδενά δεν βρίσκουν τόπο να δάγουν τα κορμιά τους.
Απέραντος ο πόνος, Ελληνικός.

Το παλάτι

Μέσ' του ονείρου το ζοφοκέντητο μαγνάδι
ένα παλάτι έκτιζα, θεόρατο στο ύμος.
Ο μάστορης ήμουν εγώ, εγώ πάλι εργάτης.
Δούλευα τα σύνεργα καλύτερα από κείνους.
Και πολεμίστρες του 'φτιαξα παραμυθένιες,
χίλια κανόνια του 'βαλα σε πολεμίστρες
άλλες. Χίλιους πολεμιστές για να φυλάνε
το κάστρο που έφτιαξα εγώ, ο ονειρεμένος
κτίστης.

Μες του ονείρου το ζοφοκέντητο μαγνάδι
ένιωσα σάλαγο, ένιωσα μπόρα κι ανεμοζάλη.
Οι πολεμίστρες χορτάριασαν. Χαδήκανε
και τα κανόνια. Οι πολεμιστές μαρμάρωσαν.

'Έγινα τότες χαλαστής του παλατιού μου.
Συδέμελα το έσκαγα και γκρέμισά το.
Άλλο πανώριο έκτισα ωσάν τον Παρδενώνα.
Πολεμιστές δεν έβαλα, κανόνια μήτε.
Μήτε και πολεμίστρες. Και στέκει ακλόνητο,
ατάραχο κι' αλύγιστο το ώριο το κάστρο!

Εσύ

Εσύ, οπού 'χεις ανδρώπινα áγχη και πάθια,
την καρδιά και το αίμα, στήδια και μπράτσα,
Εσύ, που γροικάς και που λες της αγάπης το λόγο,
που κρατάς ανεμώνες, που μαδάεις το ρόδο,

Εσύ, που σκοντάφτεις και πέφτεις. Και φεύγεις
μ' ένα ίσκιο αργό στο φευγιό και πεδαίνεις.
Εσύ, που φωνάζεις, που έχεις κόκκινα μάτια.
Εσύ, που βαραίνεις τη Γη κρατώντας σημαία λευκή

Εσύ με τους áκαρπους πόδους. Ω εσύ,
που ποδείς για τα πάντα και κλαίς με λυγμούς.
Με μαχαίρι, με σφαίρα, με φωτιά και σπαδί
Πώς δα κάνεις περβόλι να σου δίνει καρπούς;

Ας γελάσουμε

Ας γελάσουμε τώρα,
πώς να διώξουμε αλλιώς τις πίκρες.
Ας γελάσουμε εμείς οι νέοι,
εμείς οι τόσο μικροί, οι τόσο μεγάλοι.
Μια μουσική, ένας χορός σαν πυρετός,
ατέλειωτος μέσα στη νύχτα που βρέχει.

Η φωτιά που τσουρουφλίζει τα μάτια,
οι αγανακτήσεις,
οι φόβοι της πυρκαγιάς που άναιγαν τα
ανθρώπινα όντα,
Μακριά,
Μακριά από μας οι πολέμοι!

Ας γελάσουμε,
όπως γελούν τα ρυάκια στις χώρες μας,
όπως η αυγή δαμπούγελά μες τα μαλλιά μας
το πρωί σαν κροκίζει στις μέρες μας.

Όταν η νύχτα αλλάξει
κι' η μουσική σταματήσει,
άλλος χορός δε να βρεθεί στο δρόμο μας,
χορός των γιγάντιων καρδιών μας.

Επιθυμία

Λέω ν' αφήσουμε πίσω το παρελθόν,
όπου μέσα στην άπειρη δάλασσα
χύνεται ποτάμι οδύνης,
όπου, ο αποδεκατισμός με κοκαλιάρικα μακροδάκτυλα,
ξαπλωμένος στην άμμο ανάσκελα
μας αναμένει στην όχθη.

Λέω ν' αφήσουμε τα μάτια να μιλήσουν
με πανανθρώπινες ανταύγειες,
λέω να σιωπήσουμε εντελώς
για να ακούσουμε την καρδιά του εχθρού μας.
Τότε δε θα 'χει καμιά αλληγορία η ποίηση.
Το μυστήριο της ζωής θα το 'χουμε λύσει
κι εμείς δεν θα 'μαστε άλλο παρά μια ποίηση.

Αγωνιστές

Όταν μιλούν έχουν προορισμό τα λόγια τους.

Όταν σιωπούν βαραίνει η σιωπή τους.

Η Άνοιξη που ζωγραφίζεται στα μάτια τους,
είναι η ελπίδα.

Μόνο την αεικίνητη αγωνία
ακολουθούν με γοργό και ματωμένο βήμα.

Όπως τα αντιφεγγίσματα των άστρων
γράφουν ιστορία σαν κόκκινος πυρετός
στη σάρκα,

έτσι πιότερο βαδιά η δημιουργία,
πιο βαδιά η ταραχή στην ανάερη σύσταση.

Η απάντησή τους σιωπή!

Ο λόγος δυνατός σαν σιωπή!

Ο δρόμος μεγάλος κι ατέλειωτος σαν σιωπή.

Τα έργα ανάβουν φώτα, σπικώνουνε κραυγή!

Αμμόχωστος

Άκου, áκου πώς ουρλιάζουν οι τύγεις
κι οι ώρες ζητούν ανακωχή.

Η άμμος μέσ' την κλευδόρα της ανέραστης αυγής
χαιϊδεύει με την ανία της γύμνιας της
τις πληγές των προδομένων.

Υπόσχεση

Θα μιλώ κι όταν σιωπώ. Όταν κοιμούμαι
αγέλαστος δα αναζητώ το χαμένο.
Είτε έρωτα, είτε τραγούδι. Και κλάμα ακόμη.
Εσένα δα αναζητώ Κύπρος
Για σένα δα τραγουδώ και δα κλαίω!

Μισεμός

Θα ζεκινήσουμε!

Θα πάμε σ' άλλους ουρανούς χωρίς αστέρια,
σε δάλασσες που δα 'ναι ζένες.

Το φιλί δεν δα 'ναι όμορφο χωρίς το γιασεμί¹
κι η γης δεν δα 'χει τέτοια μερόνυχτα.

Θα πάμε σε ζένη γη. Μα τα κορμιά μας
τα υπέροχα δεν γίνονται ωραίοι νεκροί
αλλού από την Κύπρο.

Εκεί δεν δα μπορούμε να κοιτούμε τον κόσμο
με χαμόγελα,
οι δάλασσες εκεί δα γεύονται οργή
απ' τους αναστεναγμούς μας.

Θα πάμε σε ζένη γη.

Ο δάνατος αλλού από την Κύπρο
είναι άδοξος, έχει μια γεύση στάχτης
και τα υπέροχα κορμιά μας
δεν γίνονται ωραίοι νεκροί.

Φαντάσου

Αν δεν δέλω έρθει ποτέ εκεί που με προσμένεις,
σε ζένη γη από την Κύπρο που με γέννησε,
που μ' έμαδε το πώς να σ' αγαπώ, το πώς να πολεμάω
και να κρατώ τις δύμησες ντυμένος στο χακί,
φαντάσου πως με πήρε η γης. Μα αυτή που με γέννησε η
γης,
και το κορμί μου έπλασε για έρωτα και πόλεμο.
Πλην όμως τ' αγάπησε πολύ, ίσως και πιότερο από σένα η
γης.

Φαντάσου ακόμη μια χειρονομία της Κύπρου
να καταριέται όσους την πυροβόλησαν στην πλάτη,
που αναζητώντας τάχατες το φως κερδίσανε το σκότος.
Μα εδώ, ο ουρανός μας δεν πέδανε ακόμη
κι αρέσκει του να χαμογελά στους πράσινους του κάμπους,
όπου τριγύριζα ανάλαφρος κάθε πρωί. Εδώ η Κύπρος
μ' έμαδε το φως, τη λευτεριά να νιώθω και να γελώ
σαρκάζοντας, που πίσω μου με γύρευαν τα σκότη.

Κύπρος

Α, Κύπρος των ωραίων αγώνων
με λιθάδια που φτάνουνε τις δάλασσες
με πεύκα που οραματίζονται τη συγκομιδή των άστρων.
Α, Κύπρος μοναδικών ερώτων,
όπου γυμνά κορμιά λιάζονται χωρίς ντροπή
σε Αχαιών παραλίες.
Εδώ περπατήσαμε για τη ζωή
στους δρόμους με τα φρούρια και τις λαλέδες.

Η γης γιομάτη από νύχτιο άνεμο,
το φως είναι παντού,
ερείπια το μίσος σ' ανυπότακτες καρδιές
κι ύπνος ερωτικός σε λιμάνι απάνεμο.
Πουδενά δεν είναι τέτοια ωραία ζωή
κι ο δάνατος δεν είναι άλλος,
τόσο ανύπαρκτος σε τέτοιο ανάλαφρο χώμα.

Εδώ είναι μια γης, μια δάλασσα που δεν είναι άλλη,
δεν είναι τ' άνδια πιο υπαρκτά.
Οι σκιές απλώνουνε ουρανούς απ' τα παράδυρα
σαν τρέμει ο νήλιος στη χούφτα της δύσης.

Εδώ της Κύπριδας αδάνατα αχνάρια.
Εδώ το λουλούδι μάχεται το βράχο,
τα βήματά μας, μας φέρνουν στην αρχή τους.
Εδώ ο πεζοπόρος πίνει ζωή στη χούφτα του
και κελαπδάει απάνω του το απόδόνι.

Καταχνιά ψυχής

Όλα ντυμένα είναι στη δολάδα
σαν ένα μαγνάδι που τυλίγει το μυαλό¹
παίρνουν τον οίστρο και το δάμα
βουλιάζουν το είναι μου. Με δάθουν.

Ταξίδι στ' άστρα

Ας πάμε εκεί,
Εκεί, όπου ονειρεύεσαι.
Εκεί, από όπου ήρθαμε,
Εκεί, όπου δεν υπάρχουν σημαίες και σύνορα.
Όπου όλοι, λευκοί, κίτρινοι και μαύροι
δα μεταναστεύσουμε με μια και μοναδική σημαία.
Τη σημαία του πλανήτη Γη.

Ανθρώπινη ιστορία

Από μια λάμψη που δεν έχει ηλικία
παίρνεις σχήμα και όγκο, σαν ηλιαχτίδα
που τρεμοπαίζει στο χρόνο και κανείς,
μα κανείς δεν ξέρει πότε θα σθήνει.
Σε άσπρες σελίδες περιμένουν οι μοίρες
με πανέρια γιομάτα.

Ακονίζουν μαχαίρια οι κράχτες.
Ακούς τις Σειρήνες; Σαγηνεύουν και κράζουν
με πανέρια γιομάτα.

Με το φως που σε τύλιξε ξάφνου,
τον αγέρα που σου χάρισε
το δηλητήριο ετούτου του κόσμου,
έγινες το κέντρο του εγώ σου. Κι όλο θες
να οδηγείς το δρόμο που πάει στο τέρμα.
Άκου, άκου !

Σε κράζουνε όλοι να γίνεις δικός τους.
Σαν γενίτσαρος του τρόμου καλπάζεις,
ταξιδιώτης που τρέχει να προλάβει το χρόνο.
Αδειάζει η γυχή σου και γιομίζει ξανά
με έπαρση νιότης, που τα πάντα αυηφά.

Σαν άτι που αφονιάζει κι αφρίζει
και τρέχει σε λιθάδια, σε κάμπους και λίμνες,
που δεν βλέπει μήτε ακούει.

Δεν ακούς που σου κράζουν “σταμάτα”,
μόνο απλώνεις τα χέρια στη νύχτα
αναζητώντας πανέρια γιομάτα
Τρεμουλιάζει τ’ αστέρι στη δύση.
ο καλπασμός αντηχάει απόμακρα καθώς σθήνει.
Αφήνεις πανέρια γιομάτα
και φεύγεις για πάντα.

Κοσμική μυθολογία

Ανάσα του βουνού που δαρρείς κι έρχεται απ' το υπερπέραν,
με μια τιτάνια προσέγγιση προσπαθώντας να σ' αγκαλιάσει,
φύσημα ζωής, που ξεκινά από τις μυστηριώδεις χώρες
της Αιγύπτου, της Βαθυλώνας, του Περού,
μυρίζοντας λιθάνι και μουχλιασμένο χώμα.

Μπροστά πηγαίνει ο Χάρος κραδαίνοντας ασκιά με ζωές
γιομάτα,
ενόσω ο Ουτ Ναπιστίμ φυλάει το μυστικό του.
Ανδρωπος ξεκινάει στα τυφλά
σαν άλλος Γιλγαμές αναζητώντας την αδανασία που έχασε
στα ζάρια,
πλανιέται σαν φάντασμα στις αχανείς εκτάσεις του κόσμου.

Με την παραπλάνηση του εγωισμού να γίνεται παντιέρα
σαν ταμπούρλο που σκιάζει την ηχώ του γαλαζία,
δια σέρνεται μερόνυχτα με μια κουρελιασμένη
μεγαλοπρέπεια
επιμένοντας στη μοναδικότητά του.

Καημένε 'Ελληνα!
Βρυχιούνται οι άγιοι πατέρες κι οι αγάδες πυρώνουνε τα
μάτια
έτοιμοι να δώσουν τα χέρια
έτοιμοι να σε ρίζουν εκεί, στα Τάρταρα
όπου το φως σημαίνει νύχτα και η νύχτα χάος.

Θέλεις κι εσύ να μοιάσεις της δουλοπρέπειας του Λωτ
αποφεύγεις να μάθεις καθώς σκιάζεσαι να γίνεις στήλη
άλατος,

γίνεσαι έτσι στο τέλος σκουλήκι στις ορέξεις των Θεών.
Κι από πάνω οι κόσμοι ουρλιάζουν καδημερινά,
οι μαύρες οπές καταθροχδίζουν το σύμπαν
χωρίς να λογαριάζουν δεό κανένα.
Κι αυτοί επιμένουν ακόμη στη δεϊκή σου προέλευση!

Καημένε Έλληνα!

Οι ανεμοστρόβιλοι ετοιμάζουν επιδείξεις,
η Γης στενάζει και τρίζει
ο ουρανός μουγκρίζει σαν ευνουχισμένος ταύρος
και τα ηφαίστεια εκτοξεύουν τα σωδικά των καταραμένων.

Σε καρτερούνε οι Ίνκας με βουβά ερωτήματα
που δεν μπορείς να απαντήσεις,
Οι Μάγιας ζέχασαν το μυστικό και αργοπεδαίνουν.
Οι Φαραώ περιμένουν ακόμη τη νεκρανάστασή τους,
αγνοώντας οι άμοιροι την κατάντια μας,
κι εσύ ο Αχαιός κοιμάσαι στο παρελθόν.

Καημένε Έλληνα!

Διάττοντες αστέρες καλπάζουν σε μια τιτάνια προσπάθεια
να σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον
να σου πουν την ιστορία
που έχασαν εκείνοι όλοι οι αρχαίοι.

Εκεί στα βάθη του σύμπαντος, στο σκότος και στη υύχρα
του κενού,
στην ερημιά του απείρου, σε μια γωνιά του στριμωγμένοι,
υπάρχουμε σαν ένα μεγάλο πείραμα, στην Παράδεισό μας!

Κι αλλού, στους ήλιους,
στις επιφάνειες των πλανητών, πλανιέται σκόνη και λάβα,
η Κόλαση σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια,
ενώ εσύ την αναζητάς αλλού.
Καημένε, Υπέροχε Έλληνα!

Κύπρος

Χώρα, όπου παφλάζει το κύμα σαν καρδιά,
ταμπούρο λυπτερό εις αιώνες αιώνων.
Πέτρα που βλάστησε σε γλυφά δάκρυα
σε δάλασσα πικρή κι' αρμυρή όσο καμιά άλλη.

Σκέυη τινασσόμενη στα μεσούρανα,
τιτάνια κραυγή αναμφισθήτητων προγόνων,
γοερό κλάμα που σείει τα θεμέλια των ανόμων,
πατρίς με μαντίλι δακρύθρεχτο, αγέρωχη όπως πάντα.

Κι αφού πολλές φορές ξέσχισαν τα ιμάτιά σου,
έπαιξαν στα ζάρια την παρδενιά της Αυγής.
Ακόρευτη κι αδάμαστη σε είδα. Παρδένα
να γνέθεις τις μέρες που μας περιμένουν.

Χώρα μικρή σαν μεγάλη πνοή, σαν μεγάλη ματιά,
μήνυμα αγέρωχο στην κιτρινίλα κάθε πλανητάρχη,
κατάρα στη μικρότητα όσων ανεμίζουν γιαταγάνια,
μουγκρίζοντας σαν δεριά την ώρα του δείπνου.

Καιροί υποταγμένοι

*Κι ήρδαν μετά όλοι εκείνοι οι βδελυροί,
οι ανώμαλοι, οι άσεμνοι, οι ρασοφόροι
κι έγιναν οι άρχοντες της γης*

Φτιαγμένος από το μίσος των καιρών,
σαν κάκτος αμφισβήτησης της αγαθότητας,
μεγαλώνω μέσα από το σφρίγος της κακίας σας,
μια παπαρούνα ανάμεσα στα σιδερικά που φτιάζατε,
στη μέση της ασφάλτου,
στο κέντρο της διανοητικής σας υστερίας.

Κι όταν η αγάπη δα με εγκαταλείγει στην τρέλα μου,
δα μεγαλώνω με το αίμα των λωτών,
με τους χυμούς των ρόδων,
και δα αντιστέκομαι, δα αντιστέκομαι, δα αντιστέκομαι
Καιροί υποταγμένοι,
μια τεράστια μπότα απάνω στην υδρόγειο.

Με πνίγει ο κουρνιαχτός της αδιαφορίας,
με εξάπτει η προδοτική υπνηλία που λιπαίνει την υπερογία.
Το κυπαρίσσι αγγίζει τον ουρανό ίδια λόγχη,
ο πεύκος συστρέφεται στο βράχο λουσμένος απελπισία,
το κύμα στενάζει κι όλο πασχίζει να σου μιλήσει,
το βατράχι κλαίει.

Κι αυτός ο πλανήτης γεννάει απ' τα σπλάχνα του ζωάν
και βγαίνουν σάπια έμβρυα.

Και τώρα, έμεινα μόνος κι έμεινες μόνη,
μια κουκκίδα σαν έντομο λιωμένο στο χαρτί,
μια ιστορία που δα πεταχτεί στον κουρνιαχτό του χρόνου,
(γιατί με ξέχασες, γιατί)
είσαι ίδια η σκιά του πόνου,
δεν είμαι τίποτε άλλο, παρά μια χούφτα σκόνη, περιττή.

Χαμένοι κόσμοι

Με ένα αγκομαχητό βόγκοξε ο αγέρας.
Έφυγε παίρνοντας το τελευταίο μύρο απ' τα μαλλιά μου,
άφησε πίσω οξειδωμένες δύμησες,
ένα δάχτυλο σκουριά στα ματόκλαδά μου,
κι ένα ποίημα χωρίς τέλος.

Είσαι εικόνα που ξεθωριάζει με το χρόνο
σπίδα που πήγε να φωτίσει μια γωνιά της γης,
και σβήνοντας έγινε αρχή μιας νέας σπίθας.
Αρχίζει η βροχή, σβήνει τα αχνάρια
και μόλις τελειώσει ανατέλλει ο ήλιος.
Κανείς δεν δυμάται τα σβησμένα αχνάρια
Ούτε και τους κόσμους που χάθηκαν στα ζάρια.

΄Ετσι, σου είπα, είν’ η ζωή

΄Ετσι, σου είπα, είν’ η ζωή,
μια φωνή, που χάνεται αδόρυθα στην άθυσσο,
πλοίο στη φουρτούνα με αγάπη φορτωμένο,
χέρια και πόδια τυλιγμένα με μια άλυσο,
ένα παιδί που ήρθε κι έφυγε δλιμμένο.

Τραγούδι χειμωνιάτικο της μπόρας αρχινά,
περιδιαβαίνοντας τον κόσμο μέσα απ’ την αγρύπνια,
στην ξυπόλυτη νύχτα αστέρι λες, που μόνο καρτερά,
μιαν αγάπη αληθινή όπως λεν’ τα παραμύθια.

Κι όλο όνειρα θέλεις χαμένα να μετράς,
δαρρείς είναι παράδεισος της γης η ιστορία,
τον πόλεμο των άστρων ν’ αγηφάς,
κοιτάζοντας τους ουρανούς με απορία.

΄Ετσι, σου είπα, είν’ η ζωή,
μια γραμμή που χάνεται στο άπειρο,
βιβλίο ανοιγμένο στη γωνιά,
παιχνίδι με ραγισμένη την καρδιά,
γυνή που έφτιαξε και γκρέμισε ένα όνειρο.



ΜΕΡΟΣ Β

(Ερωτικός Κύκλος)

Άχαρη χαρά

Χαρά μου δεν σε υφαίνανε τα γέλια και τα ρόδα
ούτε και γνώρισες σκιρτήματα μιας μεδυσμένης
μούσας. Δεν ένιωσες, δεν πόθησες ποτέ. Ποτέ σου
τίποτα δεν έμαθες για τη ζωή την όμορφη.

Αν οι λυγμοί σου γίνανε οι πόδοι κι οι λατρείες,
αν το τραγούδι γίνεται για σε ένα πικροκλάμμα
κι αν πάντα θέλεις να πονάς, να κλαις και να φωνάζεις,
είν' η χαρά σου κι αυτηνή: ο πόδος και το δάκρυ!

Βρίσκεις χαρά στο κάθε τι και χαίρεσαι με πάδος.
Κλαις και γελάς μαζί, δακρύζεις και σαρκάζεις πάλι.
Τι κι αν οι δρόμοι αχολογούν και η ζωή γογγύζει;
Εσύ είσαι κάτι ακέραιο. Αυτό και τίποτα άλλο!

Ας πιούμε το κρασί

Είν’ η ζωή κρασί, δολό κρασί, κρασί στυφό
που δεν μπορείς αχόρταγα να πιεις γιατί πονείς.
Είναι κι η δύμηση κάτι σοφό, πολύ σοφό,
πιες απ’ αυτή όσο το δες, όσο μπορείς.

Κι αν αύριο δε να ’σαι πια μια μεδυσμένη,
κι αν στο κρασί της δύμησης δεν υποφέρεις,
μη φοβηθείς! Δεν δα χαδείς! Σε περιμένει
πιο κάτω ο λυτρωμός. Λοιπόν μην υποφέρεις.

Και στ’ αρμενίσματα χαρές, όλο χαρές.
Μια ευτυχία δεϊκή, κι άσ’ τη σκληρή ζωή.
Δεν είν’ καιρός για τις νυχτιές, τις σκοτεινές,
κι αν η ζωή είναι πικρή, ας πιούμε το κρασί

Εγώ κι εσύ

Ήσουνα μόριο. Σκόνη ήσουνα στα βάδη του αιώνα.

Αυτό ήσουνα και τίποτ' άλλο.

Κι όμως η φύση, περισσή σου φύσηξε ζωή,
σου έδωσε μορφή, φωνή, πνοή και κάλλος,
για να βρεθούμε απορημένοι ένα πρωί,
εγώ κι εσύ.

Γίναμε ένα. Μια ύλη ζωντανή κι αγαπημένη.

Ταξίδι ανάερο. Με πήρες και σε πήρα.

Πιστέγαμε πως γίναμε Θεοί, τραγούδι στον αιδέρα.
Το πέταμα στα σύννεφα, η αλαφιασμένη μέρα,
μας έφεραν, μας πέταξαν στο τέρμα μιαν εσπέρα.
Εσένανε κι εμένα.

Γίναμε μόριο. Σκόνη γίναμε στο φύσημα τ' αγέρα.

Ευχή

Αν τύχει και δε δελήσει η Άνοιξη
με γυμνούς αέρηδες και μ' άνδια να σε ντύσει
και κατεβείς χωρίς χαρά, με πένδος και με πλούτη,
τρελή κι αφύσικη, χωρίς αιδώ και δίχως πνεύμα,
ω, κάλιο μαχαίρι στην καρδιά και αίμα, πολύ αίμα!

Εικόνα

Γρήγορα, μην αργείς, δα χάσεις το φεγγάρι,
έτσι όπως λούζει τη θάλασσα,
και οι ίσκιοι μεγαλώνουν λεπτοί σαν άγιοι.
Μην αργείς εκεί που είσαι!
Έλα να δεις μια φορά τον κόσμο
με τα χρώματά του,
να τα ζεχωρίσεις ένα-ένα,
όπως φτιάχνεις περιδέραια
με τα κοχύλια του γιαλού.

Χρυσά λόγια

Μην περιμένεις χρυσά λόγια,
δεν έχω τέτοια να σου δώσω.
Ράγισες την καρδιά μου τόσο,
που 'γινα κουρέλι στο χιονιά.

Μην περιμένεις χρυσά λόγια,
είναι όλα μια γευτιά.
Δεν έχουν αξία τα τραγούδια
αν δεν βγουν απ' την καρδιά.

Μακριά από μένα

Ζεις και κινείσαι με άνεση χωρίς εμένα,
κι αυτή η δυνατότητα με κάνει να ζηλεύω.
Θα ήμουνα ίσως ευτυχισμένος
εάν ήσουν δυστυχισμένη μακριά από μένα!

Καταδίκη

Εκεί δα είμαι πάντα.
Εκεί, όπου υπάρχεις,
Εκεί, όπου ταξιδεύει η σκέψη σου
δα με συναντάς.
Είσαι καταδικασμένη ισόβια
να σε συνοδεύω με την αγάπη μου

Ερωτική αναζήτηση

Σεργιανίζει στη μνήμη παλιά ερωτική ιστορία
αναζητώντας ερωμένο.

Ενόσω ο νους αχολογά τους χτύπους της καρδιάς,
η αγωνία παιζει ταμπούρλο σε ερωτικό ξεφάντωμα.
Τρέμει κάθε κύτταρο της ύλης,

η γυχή ταλαντεύεται στην ανυπαρξία
σαν σπίδα που αναβοσθήνει στην καταιγίδα.

Ιδρώτας αναβλύζει από πηγάδι αγωνίας,
αναζητά τη δάλασσά του.

Μόρια ύλης στροβιλίζουν
σαν κεριά σε κινούμενη άμμο,
διαπερνούν την γυχή αναζητώντας την
χωρίς επιτυχία.

Και καθώς η αγωνία κορυφώνεται
ανοίγει η σκηνή και εμφανίζεται
η οπτασία της δικής σου ζωής.

Ψέμα του Απρίλη

Πόνος η αγάπη σαν δλίγη αλαφιασμένη,
άνδος τρυφερό που μοσχοβολά μονάχο,
απότιστο κι αχάιδευτο, αγύρευτο, φευγάτο.
Πίκρα είναι η αγάπη σαν γέμα του Απρίλη,
χίμαιρα, αστραπή, σαν άνεμος τρεχάτη,
τη βλέπω κει που χαιρετά να φεύγει σαν αλάνι,
να παίζει, να μεθά και νάζια να μου κάνει,
κι ύστερα γελά. Γελά καθώς πετά του έρωτα τα βέλη.

Της Άνοιξης που ανδεί το χαρωπό περβόλι,
και τα πουλιά που κελαπδούν σαν παραμυθιού Αγγέλοι,
τα μύρα της θραδιάς, και της καρδιάς οι χτύποι,
όλα για την αγάπη κι ας είναι αλαφιασμένη.
Θα της μιλώ κι ας σιωπά, θα της τραγουδώ κι ας λείπει,
θα λέγω λόγια τρυφερά που παίρνουν οι ανέμοι,
θα γράφω λόγια φλοιογερά που καίνε και δεν σβήνουν.
Εκεί αδάνατη σαν φως η αγάπη μου δα μένει

Αφού το ξέρεις

Αν πρέπει καμιά φορά να σε μισήσω,
να ξέρεις πως εγώ δεν φταίω, σοθαρά,
να ξέρεις πως τα μάτια μου δα κλείσω,
από πνιγμό αγάπης που σ' έχω στα κρυφά.

Αχ και να μπορούσα να ξαναζήσω,
νέα ιστορία αγάπης με σε να ξεκινήσω,
να σ' αγαπώ ελεύθερα τα βράδια,
αν τύχει μου φτάνουν μόνο χάδια

Πάρε με αγάπη μου και φως μου,
έλα απόγει ανάλαφρα και δώσ' μου
το τρέμουλο εκείνο που ποδώ,
ρίγη αγάπης άπειρα να νιώσω,
Αφού το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.

Άνοιξη

Η Άνοιξη με ξύπνησε. Γλυκά με κρυφοκοίταξε, με νάζι.
Γυμνή με το 'να στήθος πεταχτό, με χείλη από κεράσι,
μου χαμογέλασε με τσαχπινιά κι η μέρα πριν περάσει
μ' έκανε να σ' αγαπάω σαν τρελός, μ' έχει ξελογιάσει.

Η Άνοιξη μου φύσηξε αρώματα και γελαστά μου πέταξε
ρόδα απ' τους κόρφους σου, άρωμα απ' το κορμί σου,
η καρδιά μου έπαιξε, φτερούγισε και στέναξε,
στέλνοντας ρίγη πυρετού, ποδώντας το φιλί σου.

Την είδα μέσα στα μάτια σου να γνέφει “έλα, έλα”,
γλυκά πετώντας σ' ανάερο χορό μου χαμογέλα.
Ήταν όνειρο που χάδηκε στο φως. Στο σέλας!
Ήσουνα σύγνεφο φωτιάς που φύσηξε ο αγέρας.

Βεβαιότητα

Θα ήθελα κάποτε να κοιμηθώ
με την παρουσία της αγάπης σου,
και να ξυπνήσω με τη βεβαιότητα
ότι δα ξανακοιμηθώ μαζί της.

Σημασία

Τα μύρα της Άνοιξης
δεν με αφήνουν να σε ξεχάσω.
Μου δυμίζουν ότι τα άνδη
έχουν μια άλλη σημασία για μας.

Λύκοι

Όσο πιο πολλοί τρελοί με τριγυρνούν
τόσο πιο κοντά σου δέλω να σταδώ,
αφού οι άδλιοι δεν μου δίνουν πια αναπαμό,
κι όλο ουρλιάζουν σαν λύκοι στο στενό.

Λένε πως τάχατες δα φέρουν τη χαρά,
φορούνε μάσκες όμως τα χτικιά
και σέρνουν πίσω χιλιάδες τα σκυλιά,
που όλο αλυχτούνε. Στάζει αίμα στα γιαπιά.

Μ' ένα χαμόγελο σατανικό υπόσχονται πολλά.
Ένα σουγιά του μπήγουν στα πλευρά.
Θυμώνουν και βρίζουν τ' άγρια θεριά,
που ο κακόμοιρος δεν δέλει να γελά.

Ο άχαρος τα βλέπω, αγανακτώ και σιωπώ.
Είμαι δεμένος χειροπόδαρα κι εγώ.
Κλαίω, φωνάζω, οδύρομαι, πονώ.
Δεν μένει τίποτε άλλο, παρά να σ' αγαπώ!

΄Ονειρο

Σε είδα να τριγυρίζεις τη νύχτα με τ' αστέρια,
σε είδα ν' ανιχνεύεις τη σκέψη μου,
που αλήτευε στα σοκάκια τα δικά σου,
με μια τραμουντάνα από συγκίνηση,
εκεί, στη μεδόριο του μίσους και του έρωτα.

Είχες στο μέτωπο το φεγγαρόφωτο
καθώς καδόσουνα στην γυχή μου και πετούσες,
ανάλαφρα σαν νεράιδα, σαν πέταλο από ρόδο,
μια νύφη των παραμυθιών και του απείρου,
μόνιμη κάτοικος του νου μου, του ονείρου.

Είδα ουρανούς απέραντους στα μάτια σου
και την καρδιά μου ένιωσα, που ήδελε να βγει,
σαν πεταλούδα να μπει στον κόρφο σου ποδεί,
να κουρνιάσει ήρεμα εκεί στη σιγουριά,
παντού και πάντα, αιώνια με σένανε να ζει.

Κατάθλιψη

Βαριά η θλίψη μ' έχει καταβάλει,
είμαι αιχμάλωτος του πόνου της γυναικός,
δεν δέλω τίποτε απόγει να σου γράψω,
παρά μια νότα αράδυμης φυγής.

Βλέπω τον κόσμο που γελάει
και κλαίω που μοιάζουν όλοι τους τρελοί,
είναι απύθμενη η φρίκη του πολέμου,
το κλάμα του παιδιού μου σκίζει την γυνή

Με πρόδωσαν τα ιδανικά μου όλα,
τώρα με πρόδωσες κι εσύ,
δεν δέλω πια να γράφω για κανένα,
δεν έχει αξία πια ετούτη η ζωή.

Βαριά η θλίψη μ' έχει καταβάλει,
είμαι αιχμάλωτος του πόνου της γυναικός,
δεν δέλω τίποτε απόγει να σου γράψω,
παρά μια νότα αράδυμης φυγής.

Αγέλαστη ζωή

Εφέτος δεν γέλασα ακόμη με την καρδιά μου.
γελάω μόνο με τα χείλη, αυτό είν' όλο.
Μπορεί να είναι μέρα και να λάμπει ο ήλιος,
πίσω απ' το πρόσωπό μου υπάρχει σκοτεινιά.
Ακόμη περιμένω! Περιμένω το λόγο για να γελάσω.

(Μα ο χρόνος δεν μπορεί να περιμένει,
βιάζεται κι όλο με σέρνει απ' το βρακί¹
οι ώρες μ' ένα νυστέρι όλη μέρα
χαράζουν πάνω μας του χρόνου τη γραμμή.)

Μπορεί να παίζουνε κιδάρες σε άλλα μέρη,
κάποιοι να γελούν μπορεί με την καρδιά τους
κι άλλοι, όπως εσύ, να ζούνε ευτυχισμένοι.
Υπάρχει λόγος: Ο εντός των τειχών εγωισμός τους.
Ακόμη περιμένω! Περιμένω το λόγο για να γελάσω.

(Θα 'ρδει η στιγμή που θα αγριέψω,
θα φύγω απ' το πρόσωπο της Γης,
θα κλέψω την καρδιά που σου έχω δώσει
και θα την πνίξω στο πηγάδι το βαθύ.)

Σαν μια εικόνα τραγική που δεν καταλαβαίνεις
περνά ο κόσμος δίπλα σου κι εσύ δαρρείς
πως ο χείμαρρος εσένα δεν σε παίρνει.
Καημένη, πως κοιτάς έχοντας τα μάτια σου κλειστά.
Ακόμη περιμένω! Περιμένω το λόγο για να γελάσω!

Μα ο χρόνος δεν μπορεί να περιμένει,
θιάζεται κι όλο με σέρνει απ' το βρακί,
οι ώρες μ' ένα νυστέρι όλη μέρα
χαράζουν πάνω μας του χρόνου τη γραμμή.

΄Ησυχα να κοιμάσαι

Να λυσσομανούν οι άνεμοι,
οι ουρανοί να ουρλιάζουν,
ο τρόμος της φύσης και του αύριο,
το πέρασμα του νου στην καταιγίδα της ύπαρξης
να σέρνεται απειλητικά
κι εσύ, αγάπη μου,
ήσυχα να κοιμάσαι στην αγκαλιά μου μέσα.

Ο κόσμος να σείεται,
όλοι να τρέχουν αλαφιασμένοι,
να χάνεται η γης,
το φως να παραδίνεται αμαχητί,
ο τρόμος να κυριαρχεί απ' άκρη σ' άκρη
κι εσύ, αγάπη μου,
ήσυχα να κοιμάσαι στην αγκαλιά μου μέσα.

Ο καθρέφτης

Ο καδρέφτης σε κοιτάζει,
ν απομίμουση σε κοροϊδεύει
μ' εκείνη την απάδεια και την αναίδεια
δείχνει την εικόνα που δεν δες.

Αναρωτιέσαι αν είναι αλήθεια,
εκείνος ο άγνωστος που σε κοιτάζει,
ποια σχέση τάχατες να έχει αυτός με σένα,
πώς γίνεται και τόσο άλλαξε με μιας;

'Όχι, δεν είσαι εσύ αυτός,
ο καδρέφτης δεν είναι στα καλά του
δα του 'στριγε, δεν γίνεται αλλιώς
αυτό εδώ δα είναι κάποιου άλλου ο εαυτός.

Μα εγώ σου είπα να μην στεναχωριέσαι
γιατί η εικόνα σου δεν είναι μόνο αυτή
μέσα στην καρδιά μου εκεί πλανιέσαι
ολόκληρη θεά, πανώρια, αδάνατη, χρυσή.

Πιστό σκυλί

Τρελέ μου κράζει μια φωνή
τρελέ, πώς είσαι τόσο βλάκας
κι όλο φυλάγεις τη σκηνή
σαν άγριο πιστό σκυλί¹
γίνεσαι έτσι ένας χάχας.

Για κοίτα, εδώ δεν είναι μόνο αυτή
έχει η μάντρα κι η αυλή
ένα κοπάδι σαν αυτή,
να, πάρε τη γηλή
που 'χει βυζιά της βλάχας.

Μη μαδάς μαργαρίτες

(από το βιβλίο “Μη μαδάς μαργαρίτες”)

Μη μαδάς μαργαρίτες γυχή μου. Μη!
Κι ας σε πνίγει η αγάπη, κι ας η φύση ανθεί.
Ένα μεράκι η αγάπη, που σε κάνει κερί,
στάζει και λιώνει σαν νοτιά το πρωί.

Μη μαδάς μαργαρίτες, γυχή μου, γιατί
δεν αξίζει καμιά, μα καμιά όσσο εσύ.
Ας φύγουνε όλοι, κι ας μείνεις εσύ,
μια φλογίτσα που καίει, εκεί μοναχή.

Μη μαδάς μαργαρίτες, γυχή μου. Μη!
Δεν είναι για σε, δεν είναι ετούτη η γυνή,
ζέχνα για πάντα της καρδιάς την πληγή
αφού τόσο πονάει, τόσο πολύ, η φυγή.

Μη μαδάς μαργαρίτες, γυχή μου. Μη!
Για κοίτα, μια σπίδα είν' όλη η ζωή
Ανάβει και σβίνει μόλις γίνει η αρχή
κι όλα είναι υέμα. Ψέμα ακόμη κι αυτή!

Θέλω

Θέλω σαν Άνοιξη να ανδεί παντού η ομορφιά σου,
δέλω το φως αστείρευτη να σ' έχει για πηγή,
δέλω λουλούδια ν' ανθίζουν στα μαλλιά σου,
κορίτσι νάσαι της αγάπης κι εγώ να είμαι το παιδί.

Θέλω τον πόδιο και τη φλόγα μου να σθήνεις
μ' ένα τρέμουλο αιδέριο στο χείλι αγαπητό,
στα δυο σου χέρια σαν γυχούλα να με κλείνεις
κι εκεί να γίνομαι δέριεμα του πόδου σου γλυκό.

Θέλω να είσαι διαλεχτή του ήλιου κίτρινη αχτίδα,
το ξέχωρο λουλούδι μέσα από τόσα που ανδούν,
φωτιά, αγάπη, μπόρα! Σπίδα να είσαι όλο ελπίδα,
λύση αγάπης στα πάθη όλα, που μέσα μου βογκούν.

Αγαπώ

Αγαπώ τη στιγμή που σε βλέπω
αγαπώ τη βροχή
το πέρασμά σου εδώ αναμένω
κάθε πρωί.

Αγαπώ τους ανέμους της νύχτας
ποδώ τη ζωή
φύλλο γίνομαι έρμο της δύελλας
μεθυσμένη γυχή.

Αγαπώ τον πόνο του έρωτα
ποδώ το φιλί,
το κορμί μου όλο σου έδωσα
κι ακόμη πονεί.

Αγαπώ το ξένο και τ' άγνωστο
ποδώ το κρυφό
κυνηγάω να πιάσω τ' άπιαστο
αφού σ' αγαπώ.

Ερωτικό μοτίβο

Κι είδα εκεί το κορμί σου γυμνό, ιερό της αγάπης απέραντο,
μια λουλουδένια στάμνα στην έρημο με τα φίδια τα
τρικέρατα

κι η πνοή σου μια ανάμνηση έρωτα στο σκοτεινό προσωπείο
της νύχτας.

Κι είδα το στήθος σου το εύοσμο, γιομάτο απ' το μέλι του
έρωτα,

χρυσοκίτρινο καντήλι στη νύχτα, τ' άστρα κιότευαν και
πρόωρα χάθηκαν.

Τα χείλη σου τρεμόπαιξαν, γλυκόπικρο είδα χαμόγελο
πόνου

κι η αραχνοῦφαντη νύχτα σώπασε, χλόμιασε το φως της
σελήνης.

Κι είδα τους γλουτούς να χρυσίζουν, τα χέρια σου την γυχή
μου ν' αγγίζουν,

σαν απέραντη δάλασσα χίμηξε ο πόδος, γιόμισε τον κόσμο
με σπίδες.

Και είπα στο φεγγάρι το αιώνιο, που του κόσμου το
γίγνεσθαι είδε

πως τίποτε, τίποτε καλύτερο απ' την αγκαλιά σου δεν είναι.

Είδα την Εδέμ μέσα απ' τα μάτια σου, άκουσα μουσικές
αιδέριες

κι ο πυρετός των άστρων γιόμισε τις φλέβες μου με αίμα
ολοπόρφυρο,

το χάδι έγινε άγγιγμα φωτιάς, μεδυσμένο ηφαίστειο το κορμί
μου σε ζώνει,

σαν λέων της νύχτας σκύθει, μια παπαρούνα στα μαλλιά σου
καρφώνει.

Κι είδα τα χρώματα της ίριδας, κρεμασμένα απ' τα μαλλιά
σου,

λουλούδια φύτρωσαν στις αμασχάλες σου, χάδηκα στην
αγκαλιά σου.

Και είπα στο φεγγάρι το αιώνιο, που του κόσμου το
γίγνεσθαι είδε

πως τίποτε, τίποτε καλύτερο απ' την αγκαλιά σου δεν είναι.

Θέλω κάτι να σου πω

Θέλω κάτι να σου πω με τη ματιά μου,
αυτή, που κρύβει την ιστορία του αλαφιού,
με τις ευωδιές του δάσους στις αμασχάλες μου
και τον αέρα που έκλευε το άρωμά σου.

Με τη λάμψη μιας δροσοσταλίδας θέλω κάτι να σου πω,
με τη μουσική της νύχτας στ' ακρογιάλια,
με το κελάρυσμα του ρυακιού και την οδύνη.

Με το δάκρυ που κύλησε κρυφά κι εχάδη,
με το γέλιο της χαράς, με το μυστήριο της σιωπής,
με το κελάρηδημα των πουλιών εκείνων της αυλής σου,
με το χελιδόνι της Άνοιξης που το προσπέρασες
και το γατάκι που τρίφτηκε ναζιάρικα στο πόδι σου.

Θέλω κάτι να σου πω
με την ανάσα του ύπνου, με την αγωνία του ονείρου
με το σκίρτημα του κορμιού σου
στο κάθε ερέθισμα αγάπης κι έρωτος,
με το σιωπηρό αγνάντεμα του απείρου.

Με τη σιωπή μου
θέλω κάτι να σου πω.

Φοβάμαι

Φοβάμαι τη λησμονιά,
την άσπλαχνη σιωπή του δρόμου,
το αδιάφορο εκείνο πέρασμα του χρόνου,
την άκαρδη παρουσία της μορφής σου
και το κενό που αφήνει πίσω η φυγή σου.

Φοβάμαι το κρύο βλέμμα,
το ξένο ύστατο αντίο που ετοιμάζεις,
σαν ανεμώνη είμαι μαδημένη από το κρύο,
αφού μονάχη ελιξίριο αγάπης δοκιμάζεις.
Χωρίς εμένα σαλπάρει αυτό το πλοίο.

Φοβάμαι τη ζωή χωρίς εσένα,
τα βήματά σου λίγο λίγο φεύγουνε από μένα,
κάπου εκεί αφήνεις τα όνειρά μου μαδημένα.
Πίσω σαν όραμα αγάπης η υγκή σου με κοιτά
κι ομπρός κανείς. Ο Χάρος μόνο καρτερά.

Κυριακή βράδυ

*Επειδή δεν θέλω τα όνειρά μου
να τα υφαίνοντε αράχνες.*

Λοιπόν, ζημερώνει πάλι μια μέρα ίδια όπως τις άλλες,
ίσως βρέξει κι ο ρομαντισμός δα με βυθίσει σε νοσταλγίες
με το βλέμμα μου να αποζεχνιέται έζω απ' το παράδυρο.

Ο εαυτός μου σ' ένα πεζό δωμάτιο
κι η ανάμνησή σου αλλού,
στο υπερπέραν, σε μια ονειρεμένη πόλη,
από όπου ακούω βήματα να έρχονται μέσα από το χρόνο,
να μου δυμίζουν ωραίες στιγμές, χαμένες,
μια ευτυχία που καίει και που δεν έγινε ποτέ δική μου.

Λοιπόν, ζεκινάει ακόμη μια μέρα,
δα πάξουν οι δρόμοι από τρελά ανδρωπόμορφα όντα,
φωνές αγωνίας στο χρηματιστήριο της ανδρωπιάς,
συζητήσεις στα κοινοθούλια,
ομιλίες σε έξαλλες προεκλογικές συγκεντρώσεις,
κι εγώ πουδενά, σε κανένα δρόμο αυτής της χώρας,
τριγυρνώ σε επουράνιες, ονειρεμένες πολιτείες,
καδώς με κυνηγάει η αναμονή της επαφής σου.

Η ευτυχία που λες, είναι μια νιφάδα χιονιού,
την αγγίζεις και χάνεται, συνεχίζει να υπάρχει στην
ανυπαρξία της.

Έτσι, όποτε χιονίζει
παρακαλώ να πέφτουνε νιφάδες στα μαλλιά σου,
κι οι αριθμοί να τρέχουν να κρυφτούν
ίσως έτσι ξεχάσεις να μετράς
κι έτσι ίσως χάσεις το λογαριασμό που κρατάς
σημειώνοντας τις λίγες στιγμές που μου χαρίζεις.
Κι ύστερα, πίστεψέ με, μιλάω με τη βροχή
(οι φωνές μέσα μου με βγάζουνε τρελό).
Χαμογελάω πικρά κι αφουγκράζομαι
τη μουσική της κάθε μιας σταγόνας.
Μου λέει τότε κι εκείνη την ιστορία της
τότε που ήτανε νιφάδα πριν πέσει στα μαλλιά σου.

Αχ, τι παραμυθάς είναι κι αυτός, δα πεις.
Δεν πειράζει, δα απαντήσω,
γιατί πιστεύω στη νιφάδα-ευτυχία,
όπως πιστεύω στα παραμύθια, στις νεράιδες
και σ' ότι με βοηθάει να δραπετεύω.

Επειδή τα όνειρά μου
δεν δέλω να τα υφαίνουνε αράχνες.

Ταίρι

Απόμει δα κρεμάσω το όνειρό μου απά στον ουρανό
μ' αγκίστρι το ματόκλαδό σου, και με το βλέμμα σου
δα αντικρίσω τα ματωμένα δειλινά, τις πληγές που μου
'δωσες.

Χιλιάδες φωνές στο μυαλό καταριούνται τους δολοφόνους
κι αυτοί περνάνε στην ιστορία σκαλισμένοι απάνω στο
μάρμαρο,
μ' ένα ζέφρενο απόχο χειροκροτούνε οι παλιάτσοι του
πόνο μου.

Κι άμα οι δάσκαλοι δα διαβάσουν επικήδειους,
κι άμα ουρλιάζουν οι γαλαζοάιματοι συνδήματα μίσους
τότες ο Παρδενώνας δα παραμιλάει ένα παραμύθι
αγνώριστο.

Θυμάμαι ακόμη. Τότε που ο κόσμος ήτανε στα μάτια σου,
μια νύχτα ξελογιάστρα η σκιά σου, φως από άλλους καιρούς
εσύ.

Πώς έγινε η ζωή μια κόλαση, πώς έγινες εσύ μια ζένη,
πώς γίνεται τα όνειρά μας να αλλάζουν τίτλους,
πώς γίνεται το περιστέρι ν' αλλάζει ταίρι;

Ήρθε η αυγή, ξέχασε η φύση το χτεσινό λιοπύρι.
Σιωπηλή, μονάχη, ξέχασε η γυχή μου να ξυπνήσει
κι ήρθε το σκότος, η νυχτιά κι ο αιώνιος ύπνος.
Χωρίς πρωί και δειλινό, χωρίς το γέμα, χωρίς αλήθεια.
Όνειρα δεν έχει πια το βλέμμα σου ούτε και παραμύθια.

Οπτασία

Ήταν αργά. Κι όλα δολά.

Ένα πουλί αγάπης πέταξε απαλά
ήρθε και κούρνιασε ανάερα κοντά μου.
Χάρηκε η καρδιά μου.

Και τότε δυμήδηκα εσέ,
κι ήταν μουσική δαρρώ εκείνη η φωνή
που ήχησε στο νου τη μοναζιά.
Θαρρείς κι έκλαιγε μια χορδή.

Μα όλα ήταν μια γευτιά,
ασπόνδυλη ήταν ζωγραφιά.
Παντού απλώδηκε σιγή.
Βουβάθηκε ακόμη κι η καρδιά μου.



Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος
γεννήθηκε στη Λεμεσό.
Σπούδασε χημεία στην Πράγα
και ειδικεύτηκε στην
Οινολογία, αποκτώντας
δίπλωμα Master of Science.

Εργάστηκε σε Κέντρο Ερευνών και ασχολήθηκε με την έρευνα στον κλάδο της Βιολογίας. Εργάστηκε επίσης σαν συντάκτης στον ραδιοσταδμό της Πράγας, στο τμήμα εξωτερικών μεταδόσεων, την εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ζει από το 1976. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην οινοβιομηχανία ενώ ταυτόχρονα ασχολείτο με την συγγραφική δραστηριότητα, με ειδίκευση στο ιστορικό μυδιστόρημα, στην οινολογία και στα έργα επιστημονικής φαντασίας. Από το 2007 ασχολείται με τη συγγραφική του δουλειά, με την έρευνα και σαν σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων και Γραμματέας του Συνδέσμου Οινοποιείων Κύπρου.

Αυτή είναι η τρίτη ποιητική συλλογή που εκδίδει. Η πρώτη εκδόθηκε τον Ιούλιο 2009 κι έχει τον τίτλο «Κύπρια Πάδη» και η δεύτερη τον Σεπτέμβρη του 2009 με τίτλο «Δελτία αγάπης»

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος
Αγίου Επικτίτου, 45,
Άγιος Αδανάσιος,
4107 Λεμεσός.
Τηλ. 25729819
Web page: www.kyripap.com
E-mail: kyripap@cytanet.com.cy



Οἱ Μεφέλη αφρούσιζεται, ντύνεται στ' ἄσπρα
αχθέλων φτερους γίνεται την παιδικουνε στ' ἄσπρα
Νεράϊδες τη Ιούνιουνε, νύμφες της μιλούνε
αιγαίαδες ἄσπρα πέφτοντας τα χέρια της φιλούνε.



ISBN:978-9963-688-10-4


POWER
PUBLISHING



9 789963 688104